

MIJN GROOTSTE PROBLEEM

Mijn grootste probleem
is op het heden
een full time baan als 55 +
en laag opgeleid
zie ik dit somber in

hopelijk dat ik niet
naar een voedselbank moet
altijd volgens de regels geleefd
nog nooit in aanraking geweest
en een blanco strafblad
zo gaan ze hier nu met je om

in dit land

4 jaar terug
getroffen door een hersenbloeding
en toen begon het gelazer,
gesprekken gehad met een arbo deskundige
en ik hoefde maar verkeerd te zuchten
en ik was aangeschoten wild,

toen 2 jaar terug
die ontslag regels versoepeld werden
was ik direct de Sjaak,
bij onze vereniging is de gezelligheid
voor mijn ver te zoeken
je staat er mee op en gaat ermee naar bed,
de mensen zeggen tegen mijn
dit heeft zijn sporen wel nagelaten bij jouw,

ik heb niks tegen mensen
die vluchteling zijn

ik heb nog nooit een bom
naast mijn huis gehad
en in de supermarkt
als er een meisje achter de kassa zit
met een hoofddoekje om
ga ik meestal er de draak mee steken

op een leuke manier

dat we er allebei om moeten lachen
die meisjes zijn ook blij
dat ze hier kunnen werken

maar nu de werkloze 55+ nog